

## **De 'Spaanse tijd' aan de Nederrijn en de betekenis van het jaar 1622**

*Ralf-Peter Fuchs*

De Nederrijnse historiografie beoordeelt 1622 meestal niet als een belangrijk jaar. Alleen in Jülich wordt dit anders beoordeeld, omdat hier door de bezetting van de stad door de koninklijke Spaanse troepen in 1622 een historische cesuur plaats heeft gevonden. Dat koninklijk-Spaanse legercommandanten zoals Ambrosio Spinola en Willem van den Bergh na de bezetting van Jülich talrijke gebieden in het westen van het Rijk konden innemen, is tot nu toe nauwelijks in een samenhangende beschouwing bestudeerd. Ook het feit dat de Spanjaarden daardoor grotere structurele veranderingen in de heerschappijstructuur van het rijk op het oog hadden, is buiten beschouwing gebleven. In deze lezing wordt de grootscheepse aanval door het koninkrijk Spanje nader onderzocht en in de context van de onderling verbonden politieke en militaire conflicten (zoals de Tachtigjarige Oorlog, de Successieoorlog van Jülich-Kleve en de Dertigjarige Oorlog) geïnterpreteerd. Ook is het de bedoeling om nog een keer in vogelvlucht over de historische betekenis van de aanwezigheid van de grootmacht Spanje in de Maas-Rijnstreek tussen 1579 en 1629 na te denken.